

Hoi God!



Ik: Hoi God.

GOD: Hé John.

Ik: Ik val uit elkaar.

Kunt u me weer in elkaar zetten?

GOD: Liever niet.

Ik: Waarom niet?

GOD: Omdat je geen puzzel bent.

Ik: En wat dan met al die stukjes van mijn leven die gevallen zijn?

GOD: Laat ze daar een tijdje liggen.

Er was een reden waarom ze eraf vielen.

Neem de tijd en beslis dan of je een van die stukjes weer nodig hebt.

Ik: U begrijpt het niet! Ik stort in!

GOD: Nee - je begrijpt inderdaad het niet.

Je bent aan het doorbreken.

Wat je voelt, zijn gewoon groeipijnen.

Je schudt de dingen en de mensen in je leven af die je in de weg staan.

Je valt niet uit elkaar.

Je valt op zijn plaats.

Doe het maar rustig aan.

Haal een paar keer diep adem en laat die dingen die je niet meer nodig hebt van je af vallen.

Houd op met je vast te klampen aan de stukken die niet meer bij je passen.

Laat ze toch vallen.

Laat ze gaan.

Ik: Als ik daarmee begin, wat blijft er dan van me over?

GOD: Alleen de allerbeste stukken van jezelf.

Ik: ik ben bang om te veranderen.

GOD: Ik zeg het nog eens: je bent niet aan het veranderen! Je bent aan het worden!

Ik: Wie worden?

GOD: Worden wie ik je geschapen heb om te worden!

Een persoon van licht en liefde, en milddadigheid, en hoop, en moed, en vreugde, en barmhartigheid, en goedgunstigheid, en mededogen, en ...

Ik heb je gemaakt voor meer dan de triviale stukken waarmee jij hebt beslist jezelf te tooien en waar je je aan vastklampt met zoveel hebberigheid en angst.

Laat die dingen van je af vallen!

Ik hou van jou!

Verander niet!

Word!

Word!

Word!

Word wie ik je gemaakt heb om te worden.

Ik blijf je dat zeggen tot je het onthoud.

Ik: Daar gaat weer een stukje!

GOD: Inderdaad!

Laat maar los.

Ik: Dus ...

ik ben niet gebroken?

GOD: Maar nee, alles wat jij doet is "aanbreken", zoals de dageraad aanbreekt.

Dit is een nieuwe dag.

Word!

Word!

(John Roedel, uit "Hey God, Hey John" – vertaling Rudi Draye)

