



**Terugblik: 29 januari 2018**

**Prof. Roger Burggraeve**

Moraalfilosoof KULeuven

**Michel Kempeners**

woordkunstenaar

**Joachim Jamaer**

cellist

**Geen toekomst zonder kleine goedheid**

**Een muzikale lezing over menswaardig samenleven**

Enkele van de vele reacties op deze conferentie:

Ik heb er echt van genoten, het was prachtig.

Het was een rijkelijk geplande avond met stijl en grote inhoud en perfecte, rustige uitvoering. Eigenlijk zou ik het zeer graag nog eens meemaken.

Dankjewel voor de schitterende avond gisteren!! Het heeft me zoveel deugd gedaan.

En ook het thema waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben!

Uit dankbaarheid om wat we mochten ontvangen heb ik een flinke duit in het zakje gedaan.

Mijn tochtgenoten waren ook zo helemaal tevreden!

Dit berichtje om Christen Forum te danken en te feliciteren met jullie prestatie van gisterenavond.

Zowel inhoudelijk als wat de vorm betreft was dit schitterend.

Ik herinner mij niet ooit gedurende anderhalf uur zo intens 'gedacht' te hebben en denken is bepalend voor mijn zijn (je pense donc je suis).

Met de manier waarop jullie: spreker, woordkunstenaar en muzikant de avond en het onderwerp gepresenteerd hebben bewezen jullie dat creatievelingen van de klassieke 'activiteit met spreker' wel degelijk iets nieuws kunnen maken.

Muziek, lezing en woordkunst wisselden niet alleen elkaar af maar waren met elkaar verweven in een aanvullend, verrijkend en boeiend spektakel.

Nogmaals complimenten voor de sublieme avond van CFL gisteren!  
In zijn schoonheid, maar ook in de stevige vragen die aan geest, geweten en Kerk gesteld werden. Het boek van Grossman heb ik intussen besteld.

Ik was aangenaam verrast door uw muzikale lezing van eergisteren. Buiten het feit dat ik waarschijnlijk de jongste toeschouwer was, vond ik de verwoording van het goede/kwade en de kleine, dwaze maar onoverwinnelijke goedheid zéér mooi, alsook hoe men dit inderdaad kan terugvinden en toepassen op onze samenleving.

Het was een prachtige avond die me veel deugd heeft gedaan.  
Proficiat voor je voordracht; het was zo helder en krachtig.  
'De kleine goedheid', spreekt me heel sterk aan.  
Ze is ook de leidraad van onze groep vzw Welzijn, waarmee we mensen in nood proberen op te vangen.  
Ik wou eens vragen of de teksten die jij bracht ergens beschikbaar zijn.  
Ze zijn zo rijk, dat ik ze nog eens zou willen herlezen.

Wel ja...was toch onder de indruk van zo'n brede (muziek/woord/duiding) en tegelijkertijd in de ziel beukende lezing. Veel stof tot nadenken maar sowieso een kanjer van een boodschap over die 'kleine goedheid' van de mens.

Jullie moeten hiermee op tournee gaan door Vlaamse cultuurcentra!

Nogmaals proficiat voor gisteravond. Jouw voordracht en de cellomuziek waren een echte meerwaarde, die heel veel opriepen wat anders niet uitgedrukt kon worden. En dat alles op een stijlvolle manier.